



7. november 2014

Til

skoleforeningerne på de frie skolers område

Princippet om lige løn for lige arbejde bør naturligvis også gælde på lærerområdet. Men det gør det ikke i dag.

Som lærere på de frie skoler får vi i gennemsnit tre procent mindre ind på lønkontoen end kollegerne i folkeskolen, og det til trods for, at vi i dag har præcis de samme arbejdstidsregler som kollegerne på det kommunale område.

Helt galt ser det ud på efterskolerne. Her burde lærerne få mere i løn end på grundskoleområdet, hvor der ikke er så meget aften- og weekendarbejde. Men faktisk har efterskolelærerne i gennemsnit de dårligste lønforhold på trods af, at de ofte arbejder om aftenen og natten.

Det er ikke godt nok. Lærerne på de frie skoler udfører det samme arbejde som folkeskolelærerne. Alligevel får vi mindre i løn. Det er dårlig lønpolitik.

De frie skoler skal ikke være et lavtlønsområde. De skal være et pædagogisk alternativ til folkeskolen – ikke et discounttilbud med et strejf af social dumping.

Som lærere på de frie skoler kræver vi ordentlige forhold, og til ordentlige forhold hører en løn, som svarer til det, andre lærere får for en tilsvarende indsats.

Repræsentantskabet for Frie Skolers Lærereforening (FSL) forventer, at skoleforeningerne aktivt bidrager til, at de frie skoler i praksis udvikler lønnen, da det er en af forudsætningerne for at skabe attraktive arbejdspladser. Lærerne på de frie skoler er dygtige, loyale og engagerede, og det skal lønnen afspejle.

Således vedtaget af

Frie Skolers Lærereforenings repræsentantskab
forsamlet den 7. november 2014 i Middelfart